



Vaddö Hembygds och Fornminnesförening

Medlemsbrev oktober 2023

På arbetsdagen i september samlades ett femtontal medlemmar som hjälptes åt att städa, plocka undan inför vintern och ställa in scenvagnen i nya ladan. Tack till alla er som hjälpte till!

I köksträdgården har det dock varit full aktivitet efter det. Både trädgårdsarbetarna och sorkarna har jobbat på. Vi har en fullständig invasion av sork, vi hoppas att fem stycken vibrationsskrämmor och många lökväxter ska jaga iväg dom!

Vi behöver fylla på med några entusiastiska ”hobbyodlare” till kommande säsong. Vi som jobbat sedan 2020 har många järn i elden och kan inte riktigt lägga den tid som behövs för löpande underhållet. Anita Kullerstedt är tillbaka men det är bra om några till kan fylla på. Vi behöver vara fyra stadiga och några som gör insatser då och då. Kontakta mig gärna på min mobil 7009427642, Lillebeth Holmdahl är ansvarig från styrelsen för skötseln.

En ny grind har *tillverkats i gammal stil* och satts upp vid infarten mot väderkvarnen och ytterligare en grind är beställd till hagen vid mangelboden.

I mangelboden har det städats och där finns tre manglar som möjligen är från 3 århundranden. En som skulle kunna vara 1700-tal, en som är märkt 1850 och en som är förhållandevis modern dvs. 1900-tal. Är det någon som har kunskap om ålder på den i bilden till vänster, kan denne höra av sig till Anneli. Se nedan.



I ladugården röjde vi också där stod en tvättmaskin modell äldre som vevas. Den ska flyttas till mangelboden där den passar bättre än i ladugården.

I september skickade föreningen in en ansökan till Roslagens Sparbanks stiftelse om bidrag till att rusta museet. Två representanter från stiftelsen besökte Kista för att på plats titta på behovet av en förnyelse. Några veckor senare fick föreningen ett mejl med följande innehåll



Roslagens Sparbanks
Stiftelser

”Vi har härmed nöjet att meddela er att Roslagens Sparbanks Stiftelser behandlat och bifallit er ansökan om bidrag. VHFF beviljas 50 000 kr till upprustning av museilokal”.

Höskullen gjordes om till museum 1947/48 så det kan vara dags för en upprustning av lokalen där speciellt målningen är eftersatt.

Hösthälsningar från styrelsen

